

A close-up photograph of several pink, heart-shaped flowers (Corydalis) hanging from a green stem. The flowers have a distinct shape, resembling a heart with a pointed bottom. The background is a soft-focus green, suggesting foliage.

Robert van Mierlo

**Bouwstenen voor een
liefdevolle samenleving**

vertrouwen

openheid

verbinding

gastvrijheid

©Disclaimer, copyrights en wijze van gebruik

Het is onwettig om valselijk copyrechten te claimen op het materiaal in dit boek. Dit boek mag vrijelijk gedistribueerd en aangehaald worden, het mag echter niet veranderd worden in vorm en formaat en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden zoals verkoop. Wanneer materiaal uit dit boek gereproduceerd wordt, neem dan een bronvermelding op en voeg een link toe naar mijn website:

www.liefdevollewereld.nl



Robert van Mierlo (1964)

Als social entrepreneur zet Robert zich in voor een liefdevolle wereld.

Door middel van schrijven, spreekbeurten, geven van cursussen voor particulieren en ondernemers, coaching en counseling geeft Robert mensen een handreiking om zelf een

liefdevol leven te leiden en een bijdrage te leveren aan een liefdevolle wereld.

Robert inspireert mensen en schroomt niet om nieuwe paden te betreden.

Zijn inspiratie haalt hij uit zijn verbinding met God maar zoekt zijn geloof handen en voeten te geven op een wijze die past bij deze tijd los van kerkelijke structuren, dogma's wetjes en regeltjes.

Robert heeft ervoor gekozen zijn meeste diensten aan te bieden op basis van een vrijwillige bijdrage of helemaal gratis. Hij leeft voor het grootste gedeelte van wat mensen hem uit liefde willen geven. Ook dit boekje wordt kosteloos verspreid.

Contact:

info@liefdevollewereld.nl

Websites:

www.liefdevollewereld.nl

www.leveningod.nl

www.ondernemenmetgod.nl

www.agapecoach.nl

Bouwstenen voor een liefdevolle maatschappij

Bouw mee aan een liefdevolle wereld!

Vertrouwen-openheid-verbinding-gastvrijheid

Inhoud

Voorwoord	5
Inleiding.....	7
Normen en waarden	11
Conceptie en geboorte in en vanuit liefde	13
Openheid	15
Openheid in de markt	18
Gerechtigheid en genoegdoening.....	20
Onderwijs.....	23
Voeding	27
Omgaan met geld.....	31
Liefdevolle kunst.....	35
De reclamewereld	37
Mode en kleding	39
Politiek.....	42

Arbeidsmarkt.....	45
Milieu en natuur	46
Energie.....	48
Godsdienst	49
Leven vanuit verbinding	51
Vergeven	53
Terug naar de Bron.....	55
Er bestaat al een liefdevolle samenleving! Dat ben JIJ.....	57

Voorwoord

De wet van aantrekking zegt dat het plaatje dat je in je hoofd hebt datgene aantrekt in je leven wat in overeenstemming is met dat plaatje. Dit geldt zowel voor onbewuste als voor bewuste plaatjes. Dit plaatje kan over jezelf zijn of van de wereld om je heen.

Het is dus uitermate belangrijk en bepalend welk plaatje jij in je hoofd hebt.

Voor een deel creëer je je eigen leven door de wijze waarop je naar jezelf en de wereld kijkt.

Als ik dan bedenk hoe dat plaatje gevormd wordt door onze opvoeding en de media, dan vindt er een conditionering plaats van ons denken die er wel voor móét zorgen dat het niet goed gaat in de wereld. We horen en zien zoveel nare dingen om ons heen dat we bijna automatisch een negatief zelfbeeld, wereldbeeld en toekomstbeeld krijgen.

In dit boekje wil ik je aanmoedigen, prikkelen en stimuleren om een plaatje te ontwikkelen in je hoofd en hart van een positieve en liefdevolle wereld waarin jij en ik een belangrijke bijdrage mogen leveren.

Hoe meer mensen gaan leven vanuit dit positieve beeld, des te krachtiger zal de wet van aantrekking zorgen voor herstel van de aarde van binnenuit.

Ik heb vanuit mijn persoonlijk geloof in Jezus Christus ontdekt hoe krachtig gebed werkt. En dan bedoel ik niet een smekend gebed maar een positief, hoopvol en verwachtingvol gebed dat uitzielt naar een wonder.

Ik geloof in wonderen. Ik geloof dat we met elkaar kunnen bouwen aan een liefdevolle wereld, als we die maar steeds voor ogen houden en geloven dat het kan.

God zelf zal met ons meewerken en wonderen bewerken als wij stappen in Zijn paden van Liefde bewandelen.

De wet van aantrekking is niets meer of minder dan de kracht van geloof die God in de mens heeft gelegd om iets mooi te bouwen hier op aarde. Maar datzelfde geloof kan in de vorm van angst, doemdenken en bezorgdheid of egoïstische gerichtheid ook tegen ons werken als we ons geloof niet afstemmen op Gods Liefde.

In dit boekje wil ik je helpen om een liefdevolle wereld voor ogen te houden en zelf bewust stappen te zetten om daar een bijdrage aan te leveren.

Zelf heb ik me laten inspireren door Jezus en wil je aanmoedigen Zijn leven te bestuderen en te lezen wat Hij te zeggen heeft over deze liefdevolle wereld, ofwel het koninkrijk van God, zoals Jezus dat noemt.

Inleiding

Is het mogelijk om met elkaar een liefdevolle maatschappij te bouwen? Jazeker. Iedereen verlangt ernaar. We moeten niet wachten tot belangrijke invloedrijke mensen iets gaan doen. Een liefdevolle samenleving bestaat uit liefdevolle bouwstenen. En jij en ik zijn die bouwstenen.

Een liefdevolle samenleving begint in je eigen hart en denken. Van daaruit ga je vanzelf anders handelen en verandert je omgeving met je mee.

Met elkaar kunnen we op die manier een grote invloed uitoefenen en uiteindelijk een liefdevolle maatschappij en zelfs een liefdevolle wereld scheppen.

We leven in een tijd van verandering en bewustwording. Er zijn grote krachten werkzaam in de wereld. Grote machthebbers en wereldleiders zijn bezig hun macht te verliezen en we zien hun laatste stuip trekkingen om angstvallig de macht in handen te houden. Maar die strijd zullen ze verliezen. Steeds meer mensen ontdekken de kracht van liefde en geweldloosheid, van eerlijkheid en waarheid, en gerechtigheid en gelijkheid. Van respect en openheid.

We leven in een tijd van toenemende kennis die beschikbaar is voor iedereen. Hierdoor ontstaat een groeiend bewustzijn van wat er gaande is in de wereld. Machthebbers kunnen steeds minder in het geheim hun ding doen en de onwetende massa manipuleren. Alles komt aan het licht, en wat aan het licht komt kan tot herstel komen.

Want licht is sterker dan duisternis. Liefde is sterker dan haat. Het is belangrijk om respectvol met de schepping om te gaan. De planten en de dieren, de lucht en het water. We hebben elkaar nodig. We hebben de aarde nodig.

Het gaat niet om macht en invloed, maar om het creëren van liefde en schoonheid.

De huidige maatschappij is gebouwd op het principe van overleven. De sterkste of slimste wint en krijgt de macht. Concurrentie en strijden om deze invloed en macht is de basis van onze samenleving.

Als je niet mee kunt komen, dan heb je pech en word je aan de kant geschoven.

Het begint al op school. Er worden richtlijnen en maatstaven gehanteerd waar je als kind aan moet voldoen om niet buiten de boot te vallen. Voldoe je aan die maatstaven dan tel je mee. Zo niet, dan val je af. Het systeem van scholing is echter niet gebouwd rondom het belang van het kind, om een kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen, maar het onderwijssysteem is ontworpen om zo goedkoop en effectief mogelijk werkers arbeidskrachten op te leiden die nuttig zijn voor de maatschappij.

Kinderen die niet in dit systeem passen zijn lastposten en vallen buiten de boot.

Het is echter mogelijk om vanuit een totaal ander perspectief te leven en zelf een kleine of grotere bijdrage te leveren aan een liefdevolle maatschappij.

Het begint bij onze visie op waarden en normen. Wat is belangrijk in het leven? Wie ben ik, wat ben ik waard en wat is mijn taak hier op aarde? Wat is mijn plaats in het geheel? Wat is de functie van een samenleving en hoe bouw je een liefdevolle samenleving waarin iedereen gelukkig is en optimaal tot zijn of haar recht komt?

Dit zijn niet zomaar zingevingvragen. Het antwoord op deze vragen bepaalt hoe een maatschappij gebouwd gaat worden. Het antwoord bepaalt hoe jij zelf functioneert in de maatschappij.

Denk je alleen aan jezelf, dan rechtvaardigt dat jouw gedrag om ten koste van iedereen jezelf te verrijken. Je krijgt dan de 'ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken-mentaliteit'. Dit kun je volhouden totdat je jezelf

in de problemen brengt omdat als jij jezelf wilt verrijken, je toch ook afhankelijk bent van anderen, en het dus handig is om 'vriendjes' te hebben die voor je werken. Mensen die je tegenwerken of in de weg staan worden dan je vijanden. In de het zakenleven zijn dat dan concurrenten. Vijanden moeten overwonnen, uit de weg geruimd of verslagen worden. Zo ontstaat oorlog. Deze oorlog is in de hele samenleving gaande. Alles draait om geld en macht. Of het nu gaat om de farmaceutische industrie, het bankwezen, de verzekeringen, de politiek of de beurs.

Maar het kan anders.

Als je de maatschappij niet ziet als een verzameling van losse, op zichzelf staande stenen die werken voor hun eigen ego, maar als een lichaam bestaande uit vele cellen en organen, dan krijgt je een hele andere visie op de maatschappij.

De maatschappij wordt dan meer dan een samenleving, een levend organisme. Als je de maatschappij beschouwt als een lichaam waarin elke cel zijn eigen specifieke en onmisbare plek inneemt om het geheel goed te laten functioneren, dan ontstaat er een krachtige synergie en een liefdevolle harmonie en samenwerking. In een goed functionerend en gezond lichaam bestaat geen concurrentie of strijd. Een strijd in het lichaam is een teken van ziekte. Als een lichaam haar eigen cellen aantast is er sprake van een auto-immuunziekte.

Een maatschappij als lichaam betekent dat alle cellen met elkaar verbonden zijn en zich inzetten voor het grotere geheel. De maatschappij als lichaam bestaat uit dienende cellen en organen. Iedereen dient elkaar en zorgt voor elkaar.

Ieder mens is geschapen om iets moois te doen met het leven. We vinden het fijn om te werken, om iets zinvol met ons leven te doen. Een zinvolle besteding geeft voldoening en vreugde en draagt bij aan een liefdevolle samenleving. Iedereen heeft een bepaalde functie, verantwoordelijkheid en taak in het lichaam. Niemand hoeft het werk

van een ander te doen. Als elk mens de taak doet die bij hem past, waar hij voor geschapen is, functioneert hij niet alleen optimaal maar dan is hij ook nog het meest gelukkig en het meest tot zegen voor de hele maatschappij.

We mogen ervan uitgaan dat ieder mens wil werken. Dat zit van nature in de mens. Ieder mens is ook creatief en heeft een scheppend vermogen. Ook dat zit standaard in de mens. Door een leefsituatie/samenleving te creëren waarin mensen tot ontplooiing kunnen komen om datgene te doen waar ze voor geschapen zijn, ontstaat er een harmonisch geheel: alle plekken in de samenleving worden ingevuld op een natuurlijke, organische manier. Want zo zit de schepping in elkaar. De schepping heeft een bewustzijn, een intelligentie waar we op mogen leren vertrouwen.

Als mens ben je niet geschapen voor productiewerk of om geestdodend werk te doen. Je bent geschapen opdat al jouw gaven en talenten tot ontplooiing zullen komen en ingezet worden ten dienste van elkaar.

Een bouwwerk bestaat uit bouwstenen. Een liefdevolle samenleving is opgebouwd uit mensen die liefdevol en respectvol met elkaar omgaan. Een samenleving waarbij iedereen meetelt en waardevol is ongeacht geslacht, leeftijd, ras, geaardheid, opleiding, intelligentie of gezondheid. Ook zij die geen of niet meer een productieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij zijn waardevol om wie ze zijn!

Hier zit de kern van een liefdevolle samenleving. Je bent waardevol en kostbaar om wie je bent en niet om wat je doet.

Onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding is de voedingsbodem voor het tot ontplooiing laten komen van gaven en talenten vanuit liefde. Je hoeft immers niet meer te presteren om geliefd te worden dus kun je tot jezelf komen en echt datgene gaan doen waar je vreugde, plezier en voldoening aan beleeft.

Normen en waarden

Het is onmogelijk een liefdevolle samenleving te bouwen zonder gezamenlijke gezonde normen en waarden. Belangrijke normen en waarden gebaseerd op liefdevolle omgang met elkaar. Liefde is universeel en overstijgt cultuur, taal en godsdienst.

Iedereen verlangt met liefde en respect behandeld te worden.

De vuistregel: 'behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden', is een mooie leidraad voor liefdevolle en respectvolle omgang met elkaar.

Betrouwbaarheid, openheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid, vriendelijkheid, begrip, corrigeerbaarheid, nederigheid, barmhartigheid en bewogenheid zijn eigenschappen die thuishoren in een liefdevolle samenleving. Mensen die het verkeerde pad op gaan verliezen deze eigenschappen al snel.

De bovengenoemde universele normen en waarden zullen alle mensen uit alle culturen herkennen en kunnen beamen.

De manier waarop deze normen en waarden in de praktijk tot uiting komen kan wel per cultuur verschillen en is afhankelijk van plaatselijk gewoontes.

Als leidinggevende personen in de samenleving (het bedrijfsleven, de regering, families, de kerk, de media, het onderwijs, de kunst en het amusement) niet betrouwbaar zijn, dan wankelt de gehele samenleving.

Leiders en voorbeeldpersonen zijn steunpilaren voor de samenleving. Met name de media en de amusementssector drukken een hele grote stempel op het vormen van normen en waarden van opgroeiende kinderen. Met welke normen en waarden worden onze opgroeiende kinderen geconfronteerd als ze luisteren naar muziek of kijken naar films en videoclippen?

Het zijn vaak juist de losgeslagen, van het pad afgeraakte popzangers die erg populair zijn onder jongeren. Daarnaast lijken diverse populaire

tv-programma's en tv-series bijna het tegenovergestelde van goede normen en waarden te promoten. Overspel, vrije seks, drank, drugs, moord en doodslag, bedrog, haat en horror worden op grote schaal als consumptie en vermaak aangeboden.

Wat je als maatschappij zaait, zul je oogsten. Kinderen groeien op met een totaal verwrongen beeld van de samenleving en normen en waarden. Vervolgens doen ze na wat hun jarenlang is voorgespiegeld via de media. Er zijn veel gevallen bekend van jongeren die op de meest afschuwelijke wijze scènes van horrorfilms hebben nagespeeld, met even afschuwelijke gevolgen. En nóg worden we niet wakker. Het lijkt wel of het niet meer mogelijk is om vermaak te maken zonder dat er seks, moord, overspel, drank, schelden of haat in voorkomt. Uiteraard zullen normen en waarden in eerste instantie binnen het gezin moeten worden bijgebracht en later op school. Maar als via de media een totaal andere boodschap klinkt waar jongeren uren per dag naar luisteren en kijken, dan zal dat toch een grote invloed op hen hebben.

De oplossing is niet dat er van overheidswege beperkingen worden opgelegd op de media. Er is een vrijheid van meningsuiting en dat is goed. Blijkbaar is er een draagvlak voor dit soort normloos vermaak. Het proces van teruggaan naar liefdevolle normen en waarden begint bij wakker worden: bij de bewustwording van waar we als samenleving mee bezig zijn en wat voor schade dit toebrengt aan onze kinderen en opgroeiende jeugd. Verandering gebeurt altijd van binnenuit en begint bij jou en bij mij. Wij kunnen onze invloed gebruiken om normen en waarden terug te brengen in de samenleving door hier zelf bewust mee om te gaan en NIET de verkeerde normen en waarden te voeden of sponsoren door ons ermee te amuseren. Want je amuseren met verkeerde normen en waarden is het promoten en in stand houden daarvan in de samenleving en in je eigen leven. Als je geniet van verkeerde dingen, dan geef je die negatieve energie voeding en macht. Wees zelf de verandering die je in de samenleving graag wilt zien.

Conceptie en geboorte in en vanuit liefde

De eerste boodschap die kinderen horen te krijgen nog voordat ze geboren worden is:

Je bent kostbaar, geliefd en bekwaam. Je bent welkom in deze wereld om wie je bent.

Jij maakt de wereld een stukje mooier door te zijn.

Nieuw leven ontstaat niet alleen door het bijeenkomen van een eicel en een zaadcel. Dat is een grote denkfout. Met deze gedachte worden veel kinderen verwekt vanuit negatieve energie. Er is lang niet altijd sprake van liefde, namelijk een liefdevolle en veilige en warme omgeving waarin een kind wordt verwekt en ontvangen. Nieuw leven bevat niet alleen de genetische eigenschappen van de natuurlijke vader en moeder. Ook de energetische sfeer waarin het kind wordt verwekt en gedragen wordt overgedragen op het nieuwe leven.

Het is een bekend gegeven dat traumatische ervaringen van ouders worden overgedragen op kinderen. Dus ook de emoties van ouders voor, tijdens en vlak na de zwangerschap spelen een rol in de ontwikkeling van het kind.

Is een kind gewenst? Is een kind welkom? Is er een warm en veilig nest waarin het nieuwe leven kan worden ontvangen?

'Nemen' we kinderen om onze eigen behoefte te vervullen of is er sprake van echte liefde?

Vanuit de basisliefde kan een kind zich gezond ontwikkelen tot een krachtige persoonlijkheid die zijn/haar gaven inzet om mee te bouwen aan een liefdevolle wereld.

Een liefdevolle wereld begint dus bij het creëren van een liefdevolle en veilige omgeving en sfeer waarin kinderen welkom en gewenst zijn. Daarnaast is aandacht voor de conceptie belangrijk. En dan bedoel ik niet alleen de daad van eenwording maar de veilige sfeer van liefde eromheen. Een stabiele liefdevolle relatie waarin het kind welkom kan worden geheten is heel belangrijk.

Een liefdevol gezin is de hoeksteen van een liefdevolle samenleving. Omdat een liefdevol en veilig gezin zo belangrijk is voor een liefdevolle samenleving zullen we als samenleving veel energie moeten steken in gezinnen en ouders zoveel mogelijk ondersteuning bieden en helpen bij de opvoeding.

Het opbouwen van duurzame en liefdevolle relaties en het bouwen aan een liefdevol gezinsleven is de basis voor een liefdevolle samenleving. Om tot een liefdevolle samenleving te komen is er dus een verschuiving van ons bewustzijn nodig. Het is belangrijk om in te zien dat het leven van een mens heilig is en liefdevol omringt en beschermd dient te worden nog voordat de conceptie plaatsvindt.

Het leven zelf is vele malen belangrijker dan materiële zaken, positie of carrière.

Nieuw leven omringen met liefdevolle zorg, tijd en aandacht is het mooiste en belangrijkste geschenk wat je een nieuw leven kunt meegeven.

Het ouderschap is een zeer belangrijke taak en dient door de maatschappij ondersteund te worden.

Zeker met de huidige technologische ontwikkelingen en automatisering van tal van processen zouden we veel tijd moeten kunnen overhouden om te steken in ouderschap, vriendschappen en relaties.

Het tegenovergestelde is echter gebeurd. Door de industrialisering, automatisering en moderne technologie leven we steeds meer gehaast. Het aantal prikkels neemt steeds meer toe, zodat we steeds minder toe komen aan waar het leven echt om draait.

Openheid

Een belangrijke bouwsteen voor een liefdevolle samenleving is openheid. Openheid bewerkt vertrouwen. Veel zaken worden achter gesloten deuren besloten en blijven geheim voor de samenleving. Naar buiten toe wordt een vertekend beeld gegeven van wat er werkelijk gaande is. Dat gebeurt niet alleen in het groot in de politiek, maar ook in het klein. We lopen vaak met maskers op en gedragen ons zoals we denken dat mensen ons aardig zullen vinden, zonder onszelf te laten zien.

We leven in een onechte, zelf gecreëerde wereld. Denk aan social media waarin iedereen zich een persoonlijkheid kan aanmeten zoals hij graag wil overkomen. Maar denk ook aan computerspellen die zich steeds verder ontwikkelen waarin de speler kan vluchten in een virtuele wereld. Als je niet succesvol bent in het echte leven, kun je een eigen wereld creëren waarin je wel succesvol bent.

Dit hele systeem van onechtheid, geheimen en verborgen agenda's, is er de oorzaak van dat er grote eenzaamheid is, veel wantrouwen en dat er veel misgaat in de samenleving.

Juist door gebrek aan openheid kunnen verkeerde zaken veel te lang op de achtergrond doorgaan. Uiteindelijk zal alles aan het licht komen, maar dan is er inmiddels al veel schade aangericht.

Denk aan de grote bankcrisis. De oorzaak van deze crisis is gebrek aan transparantie, waardoor ongezonde systemen konden blijven bestaan die veel schade hebben aangericht.

Datzelfde geldt in relaties, het huwelijk, kleine en grote bedrijven, de politiek, de gezondheidszorg, de voedselproductie, enzovoort.

Een houding en structuur van openheid en transparantie brengen vertrouwen met zich mee en leveren duurzame relaties op.

Problemen komen in een vroeg stadium aan het licht zodat de schade kan worden beperkt.

Gebrek aan transparantie en openheid veroorzaakt daarentegen juist

een sterke behoefte aan controle en uitoefening van macht. Waar openheid is, is veel minder beveiliging en controle van buitenaf nodig, omdat er veel meer vertrouwen is en vanwege sociale en natuurlijke controle.

Transparantie en openheid doen een appel op de verantwoordelijkheid van de mens en stimuleren een gezonde moraal en een gezond leven en werkklimaat.

Juist als je mensen vertrouwen geeft, voelen ze zich gewaardeerd en wordt een appel gedaan op hun verantwoordelijkheid. Het gevolg is dat er veel minder misbruik zal plaatsvinden, omdat ieder mens behoefte heeft aan vertrouwen, waardering en erkenning. Zelfs de grootste crimineel wil geen crimineel zijn en is in staat te veranderen als er sprake is van een goed omgevingsklimaat.

Een mooi voorbeeld van openheid en transparantie is het bedrijf van Ricardo Semler.

Deze man is een zeer succesvolle ondernemer in Brazilië. Sinds hij het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen heeft hij een radicaal andere wijze van ondernemen ingevoerd gebaseerd op openheid en vertrouwen. Hij wilde dat zijn werknemers met blijdschap naar het werk zouden gaan en heeft de volledige structuur van het bedrijf open gegooid. Iedereen hebben sindsdien inzage in de geldstroom. Werknemers mogen komen en gaan wanneer ze willen, ze mogen doen wat ze willen en mogen hun eigen salaris bepalen zolang de taken maar gedaan worden en hun afdeling financieel gezond blijft. Juist deze grote openheid en dit grote vertrouwen in de welwillendheid van de werknemers heeft geleid tot een zeer succesvolle onderneming.

Openheid werkt altijd zegen uit.

Iemand die naast zijn kracht ook zijn zwakheid durft te tonen wekt als vanzelf meer vertrouwen dan iemand die alleen zijn goede kanten laat zien. Van laatstgenoemde heb je altijd het idee dat je niet goed weet wat je aan hem hebt.

In het bijzonder mensen die iets te verbergen hebben, hebben grote moeite met openheid.

De hele reclamewereld is gebaseerd op verborgen agenda's. De reclamewereld geeft bijna per definitie een vertekend beeld van het getoonde product en laat alleen de grote voordelen zien, en vaak nog verminkt ook. Als consument moet je zeer alert zijn en goed de kleine lettertjes lezen, het product vergelijken met andere producten en vervolgens een afweging maken om tot een goede keuze te komen. Je kunt niet enkel afgaan op het praatje van de verkoper of een reclamespotje.

Openheid in de markt

In een liefdevolle wereld zonder concurrentie waarin openheid en vertrouwen de norm zijn, kun je gewoon de voor- en nadelen van bepaalde producten naast elkaar zetten en de consument een eerlijk advies geven. De consument kan dan kiezen wat in zijn/haar situatie de beste keuze is.

Verschillende producten kunnen gewoon nog naast elkaar blijven bestaan zonder concurrentiestrijd, omdat mensen nu eenmaal verschillende smaken en behoeften hebben, en een verschillend budget.

In een maatschappij die gebaseerd is op liefde en dienstbaarheid komen enkel de producten op de markt die het beste zijn en geen producten van producenten die het meeste geld hebben of de markt het slimst kunnen bewerken. Er wordt immers meer waarde gehecht aan kwaliteit dan aan geld verdienen.

Op dit moment komen echter de producten op de markt van hen die het meeste geld hebben en het hardste kunnen schreeuwen. Geld is macht.

Dit is met name in de gezondheidszorg en voedingsindustrie een groot probleem. Niet de zorg, medicijnen en voeding die het beste is komt op de markt, maar datgene waar het meeste geld mee wordt verdiend door de grote geldbazen.

Gelukkig is er onder consumenten een langzame bewustwording gaande van dit corrupte systeem, waardoor de consument andere keuzes begint te maken. Bazen zullen hun macht zien afbrokkelen. Overigens zou dit kunnen leiden tot rare bokkensprongen, maar uiteindelijk zal hun macht geen stand houden, en zullen de kaartenhuizen in elkaar storten als de massa gaat kiezen voor liefde, vertrouwen en openheid.

Mensen die iets te verbergen hebben leven in gescheiden werelden. Ze moeten er steeds voor zorgen dat hun geheim niet ontdekt wordt.

Ze krijgen te maken met angsten en vertonen onnatuurlijk gedrag. Mensen die iets te verbergen hebben, hebben grote moeite met controle en willen alles zelf graag controleren, omdat ze anderen niet kunnen vertrouwen. Hierdoor gaan dingen steeds verder scheef groeien omdat ze structuren om zich heen bouwen in een poging hun geheim te verbergen. Dat kost veel energie en zal zich uiteindelijk een keer wreken. Alles zal uiteindelijk aan het licht komen en diep van binnen weten deze mensen dat.

Als je een fout hebt gemaakt, en dat doen we allemaal wel eens, kun je dit het beste zo snel mogelijk rechtzetten. Eerlijk toegeven van een fout en excuses aanbieden voorkomt erger en is de eerste stap naar herstel.

Openheid betekent fouten erkennen en ook ruimte geven aan anderen om fouten te maken.

Je hebt meer aan iemand die fouten maakt en eerlijk en transparant is, dan aan iemand die nooit fouten maakt, maar waarvan je het gevoel hebt dat je helemaal niet weet wat je aan hem of haar hebt.

In het tweede geval is er afstand, kilheid en wantrouwen.

Openheid, ook bij fouten, geeft begrip en vertrouwen en zorgt voor hechte banden en veiligheid.

Gerechtigheid en genoegdoening

In een liefdevolle samenleving hoort ook een plek te zijn voor handhaving en strafrechtelijke vervolging voor hen die zich niet houden aan de regels.

De geweldenaar moet in toom worden gehouden. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen en zich beschermd weten. Mensen die regels met de voeten treden en respectloos omgaan met hun medemens en zijn/haar bezittingen, en mensen die respectloos met de schepping omgaan en haar schade toebrengen, dienen vervolgd te worden.

Gerechtigheid hoort bij een liefdevolle samenleving. Niet vanuit haat, maar vanuit liefde is het noodzakelijk om de liefdevolle samenleving te onderhouden en te bewaken.

Het is belangrijk om niet alleen de overtreders te bestraffen maar ook te zoeken naar de oorzaak of de reden van de overtreding.

Overtreders moeten niet alleen bestraft worden maar er moet ook een programma worden ontwikkeld om de bewuste overtreder weer op het rechte pad te krijgen. Uiteindelijk is de maatschappij en de overtreder erbij gebaat dat de bestraffing leidt tot inkeer en berouw.

Het doel van bestraffing is drieledig. Ten eerste de bescherming van de samenleving en ten tweede een stuk genoegdoening van degene die heeft geleden onder de overtreding.

Ten derde heeft bestraffing tot doel om de overtreder te corrigeren, zodat deze niet in herhaling zal vallen. Om die reden zal de vorm van straf mede bepaald moeten worden aan de hand van het individu en niet enkel vanuit het wetboek. Ieder mens is immers anders en heeft een andere achtergrond en andere opvoeding genoten, en reageert daardoor anders op bepaalde bestraffing.

Geeft de overtreder blijk van berouw en inkeer, dan dient er een programma te worden aangeboden waarin de overtreder ondersteuning krijgt om te veranderen.

Er moet altijd ruimte zijn voor vergeving als er echt berouw is. Wij

maken immers allemaal fouten en in een liefdevolle maatschappij hoort ruimte te zijn voor vergeving bij oprecht berouw.

Vergeving houdt niet in dat de straf wordt kwijtgescholden maar dat na straf de overtreder weer in liefde in de maatschappij wordt opgenomen en daarbij de nodige ondersteuning krijgt.

Indien er geen berouw wordt getoond zal de kans op herhaling groter zijn. Als een dader geen berouw toont zal er een verplichte therapie moeten volgen om tot hartzaken door te dringen en de dader te helpen tot inzicht te komen over zijn handelen. Bij herhaling dient de straf dan ook hoger te zijn bij hetzelfde vergrijp omdat er blijkbaar geen correctie heeft plaatsgevonden en de straf dus blijkbaar een deel van zijn doel heeft gemist.

Hoewel een liefdevolle maatschappij alleen van binnenuit kan ontstaan is er toch een krachtige handhaving noodzakelijk om een veilige omgeving te creëren waarbinnen deze liefdevolle maatschappij zich kan ontplooien.

Het toepassen van een krachtige consequente en rechtvaardige handhaving zorgt voor een veilige en liefdevolle samenleving en voorkomt dat mensen in verleiding komen om verkeerde dingen te doen en anderen na te doen met verkeerd handelen, omdat hun gedrag nadelige gevolgen heeft.

Mensen met een goede intentie kunnen makkelijk verleid worden om verkeerde dingen te doen als er helemaal geen gevolgen aan verkeerd handelen verbonden zijn.

Handhaving en controle is een ondersteunende handeling voor een liefdevolle samenleving. Het mag echter nooit als doel hebben om geld in te zamelen voor de overheid maar dient altijd ter correctie van overtreders te worden ingezet met als doel de overtredingen tegen te gaan.

In onze huidige maatschappij zijn verkeersboetes een bron van inkomsten en gaan criminelen vrijuit omdat er geen geld is om hen op te sporen of omdat er procedurefouten zijn gemaakt. Sommige overtreders worden niet opgepakt omdat het gewoon te lastig is om hen aan te klagen, of omdat er geen geld is voor de opsporing, terwijl andere overtreders die makkelijk te pakken zijn overdreven zwaar worden gestraft.

En dan hebben we nog het gedoogbeleid. Officieel mag het niet maar er wordt niks aan gedaan.

Als de wet niet consequent wordt toegepast en gehandhaafd, creëer je onrust, verwarring en schep je ruimte voor overtredingen. Je kunt beter minder wetten en regels hebben die worden gehandhaafd dan een wirwar van tegenstrijdige regels en wetten die onmogelijk gehandhaafd kunnen worden.

Regels en wetten moeten ontwikkeld worden vanuit oprechte liefde, ter bescherming en ondersteuning van een liefdevolle samenleving.

Vervolgens moeten die wetten ook gehandhaafd worden zodat er een rechtvaardige samenleving ontstaat.

Omdat de wet niet in alles kan voorzien moeten er ook algemene richtlijnen in de wet komen van respectvol en liefdevol omgaan met elkaar en de schepping zodat in twijfelachtige situaties waarin de wet niet voorziet men altijd terug kan vallen op de algemene regel op grond waarvan rechters een rechtvaardig besluit tot bestraffing kunnen nemen.

De regelgeving is immers niet bedoeld als wet maar als ondersteuning voor een liefdevolle samenleving. Rechters zijn er dan ook niet in eerste instantie om de wet te handhaven, maar om de liefdevolle samenleving te beschermen en ondersteunen.

Dit voorkomt dat procedurefouten kunnen leiden tot vrijspraak terwijl er overduidelijk sprake is van een overtreding.

Onderwijs

Opgroeïende kinderen moeten een aantal basisvaardigheden ontwikkelen om te kunnen functioneren in de maatschappij. Een aantal van deze vaardigheden wordt aangeleerd in het gezin en een aantal via een onderwijsprogramma.

Onderwijs op basis van liefde neemt het kind als uitgangspunt. Ieder mens is uniek en heeft vanaf de geboorte andere vaardigheden meegekregen. Het is belangrijk dat kinderen niet naast een door de samenleving opgelegde maatlat worden gelegd waar ze aan moeten voldoen om gewaardeerd en geaccepteerd te worden.

Kinderen zijn goed zoals ze zijn en alle kinderen zijn even waardevol. De een is goed in rekenen, de ander in taal, weer een ander is heel sociaal en een volgende kan zich uiterst goed concentreren. Het ene kind is heel artistiek en kunstzinnig en het andere is een dromer en is erg goed in genieten.

Het probleem van ons huidige onderwijssysteem is dat we uitsluitend een hele kleine groep vaardigheden waarderen en uitdrukken in cijfers. Op grond daarvan worden kinderen ingeschaald en krijgen ze kansen in de maatschappij.

In onze huidige maatschappij wordt werken met je verstand hoger gewaardeerd in salaris dan werken met je handen. Waarom is dat zo? Waarom zouden slimme mensen meer waard zijn dan handige mensen? Waar berust ons waardesysteem op?

Ons onderwijssysteem zou uit moeten gaan van de vaardigheden van het individu en zou het individu de juiste ondersteuning moeten bieden om optimaal tot ontplooiing te kunnen komen. Iedereen zou als persoon op gelijke wijze gewaardeerd moeten worden en gelijke kansen moeten krijgen. De stimulans zou moeten zitten in voldoening en niet waardering. Waardering moet zich richten op de persoon en niet op de prestatie. De prestatie mag beloond worden, maar altijd gerelateerd aan het kind zelf. Een kind dat bijvoorbeeld slecht is in

rekenen zou net zoveel waardering kunnen ontvangen met een cijfer 6 als iemand die goed is in rekenen met een 10. Eigenlijk zou er naast deze schaal ook gewerkt moeten worden aan een schaal waarin prestatie naar kunnen en inspanning wordt uitgezet. Op die manier kan iemand die zich heeft ingespannen voor een 6 of 5 net zo trots zijn als een ander met een 10. Aan de andere kant kan iemand die door luiheid een 6 voor rekenen krijgt dan ook afgerekend worden op zijn houding, waardoor je voorkomt dat slimme kinderen onvoldoende stimulans krijgen. Op de alternatieve schaal voor inspanning scoren ze dan immers veel slechter dan degene die met veel inspanning een 5 heeft gehaald. Hierdoor krijg je een gezonde en rechtvaardige beoordeling naar inzet en inspanning, gericht op de persoon. Zo krijgt karaktervorming een even grote plek als uiterlijke prestatie. Je voorkomt hiermee ook dat hoogbegaafde kinderen niet voldoende uitdaging krijgen, zich beginnen te vervelen en onderpresteren. Voldoening zorgt voor interne motivatie waardoor kinderen niet afhankelijk worden van waardering van anderen en geen speelbal worden van de maatschappij. Als kinderen leren hun hart te volgen en ontdekken wat hen voldoening geeft en waar ze goed in zijn, dan ontwikkelen kinderen zich in hun kracht en authenticiteit en zullen ze uiteindelijk met veel meer toewijding, compassie en effectiviteit hun werk doen.

Als kinderen op hun plek zitten en lekker in hun vel zitten omdat ze mogen zijn wie ze zijn, dan zal dat ook grote invloed hebben op andere wezenlijke zaken die van groot belang zijn voor het geluk van het kind. Veel spanninggerelateerde gezondheidsklachten zullen sterk verminderen of verdwijnen. Pestgedrag zal sterk verminderen of verdwijnen en de sfeer in de klas zal een stuk verbeteren omdat iedereen gewaardeerd wordt om wie hij is.

In een sfeer van liefde, waardering, respect en aanvaarding komt het beste uit het kind naar boven en zullen ook leerprestaties toenemen.

Tot het onderwijsprogramma behoren ook sociale vaardigheden en de ontwikkeling van normen en waarden. Belangrijke onderwerpen zijn:

- bouwen aan duurzame relaties/vriendschappen
- de waarde van liefde en trouw, eerlijkheid en gehoorzaamheid
- het huwelijk, de opvoeding en het gezin (het is toch te gek voor woorden dat je voor autoriteiten een rijbewijs moet halen, maar dat iedereen een kind kan krijgen en opvoeden zonder enige voorbereiding of begeleiding. De grootste problemen in de maatschappij ontstaan door gebroken relaties en echtscheidingen, maar er wordt geen enkele moeite gedaan om dit probleem bij de bron aan te pakken. Kinderen moeten worden onderwezen in het belang van liefde en trouw, vergeving en respect, en het omgaan met conflicten in relaties.)
- omgaan met conflicten
- omgaan met andere culturen en andersdenkenden.

Als je al jong begint kinderen te begeleiden in de basiswaarden van het leven en dit tijdens de gehele opleidingsweg van het kind blijft herhalen, dan leg je een stevige basis voor een gezonde en liefdevolle maatschappij. Opleidingen leveren dan sterke persoonlijkheden af met goede normen en waarden, personen die hebben leren omgaan met andersdenkenden en hebben geleerd hoe ze conflicten kunnen oplossen.

Kinderen hebben hun sterke gaven en talenten kunnen ontwikkelen en weten wat hun valkuilen zijn, waardoor ze een grote kans hebben om een baan te vinden die helemaal bij ze past.

Kinderen kunnen tijdens hun opleiding ook uitgedaagd en onderwezen

worden om hun gaven en talenten zodanig in te zetten dat ze hun eigen baan creëren als ondernemer. Hierdoor kunnen ze zonder enige beperking hun eigen droom gaan verwezenlijken.

De huidige samenleving vraagt om creatieve mensen die komen met creatieve oplossingen in veel verschillende gebieden. Omdat met een scholingssysteem gebaseerd op liefde er heel veel creativiteit vrijkomt, zullen veel meer kinderen kiezen ervoor om als ondernemer aan de slag te gaan om zo hun authenticiteit en creativiteit optimaal te kunnen inzetten ten behoeve van een liefdevolle samenleving. Dit uitgangspunt vereist een herziening van het onderwijssysteem en vraagt ook andere vaardigheden van leraren en docenten.

Leraren en docenten zijn niet langer bazen en dictators die zeggen hoe het moet, maar zijn veel meer begeleiders die leerlingen ondersteunen in hun leerproces uitgaande van de kwaliteiten van het kind.

De nadruk ligt ook niet meer op kennisoverdracht maar op het ontwikkelen van vaardigheden. Het kind zal immers opgroeien in een samenleving waarin kennis dagelijks toeneemt en zich continu blijft ontwikkelen en al spoedig de gedoceerde kennis zal inhalen.

Het kind moet leren de kennis die voor hem of haar van belang is tot zich te nemen en ermee leren omgaan.

Kinderen worden steeds slimmer en hun hersenen werken anders dan die van ouderen. Het onderwijs dient daarom ook aangepast te worden aan de tijd waarin we leven.

Docenten behoren leerlingen te benaderen vanuit het besef dat ze in een veranderde wereld opgroeien en andere capaciteiten en vaardigheden dienen te ontwikkelen dan die de docenten zelf hebben ontwikkeld. Docenten weten vaak op diverse vlakken minder dan kinderen in plaats van meer.

Dat vereist een andere houding en maakt hen meer begeleider dan docent.

Voeding

Voeding is een basisbehoefte van de mens. Zonder voeding, waaronder ik ook drinken reken, is de mens binnen een paar dagen dood.

Voeding is dus een heel belangrijk onderdeel van ons leven. Voeding geeft ons levenskracht en energie, en houdt ons lichaam in stand en gezond.

Het is uiterst belangrijk dat we hier zorgvuldig mee omgaan, vanuit respect en liefde voor ons lichaam en voor de aarde die ons de voeding levert. Ook hierin hoort liefde de basis te zijn voor de kringloop van voeding.

Onze voeding wordt gemaakt in de 'fabrieken' van planten en dieren. Ten diepste komt al ons vaste voedsel van planten. Wij als mensen zijn niet in staat de energie van zonlicht op te slaan in ons lichaam. Tenminste, niet voldoende. Planten kunnen met behulp van hun bladeren het zonlicht omzetten in energie en daarbij komt zuurstof vrij. Deze energie wordt door middel van fotosynthese opgeslagen in de planten. Deze energie wordt gestopt in zaden en vruchten en bladeren die wij als voedsel gebruiken, als brandstof voor onze energiebehoefte. Ook het vlees wat wij eten komt van dieren die planten eten. Het vlees van vleesetende dieren is veel minder geschikt voor consumptie dan dat van planteneters, omdat deze verder van de planten afstaan en daardoor veel minder energie bevatten.

De basis van onze energie ligt dus bij de planten. Daarom is het ook zo gezond om rauwe onbewerkte groente, zaden en fruit te eten. Daar zit de meeste energie in.

Onze voeding/consumptiemaatschappij is niet gebaseerd op wat gezond is maar op wat goed verkoopt en wat lekker is. Het is gericht op geld verdienen en op het strelen van onze zintuigen.

Men schroomt niet om bewust ongezonde toevoegingen in het eten te doen zodat het dan beter verkoopt of beter smaakt.

Ook bij het produceren van voedsel houdt men nauwelijks rekening met gezondheid of respect voor de aarde, dieren of planten, maar richt men zich voornamelijk op het zoveel mogelijk produceren van voedsel op een zo klein mogelijk oppervlak met zo min mogelijk uitval.

Hiertoe past men bestrijdingsmiddelen toe, kunstmatige uitgebalanceerde meststoffen, onverantwoord kappen van bossen, genetische manipulatie, enzovoort.

In de vleesproductie is het bijna nog erger. Men houdt in het geheel geen rekening meer met de behoefte van de dieren maar ziet dieren enkel als vleesproduct.

Het probleem is niet alleen dat de mens het evenwicht van de aarde grondig aan het verstoren is, maar ook dat het voedsel steeds minder voedingsstoffen bevat waardoor de mensheid op grote schaal tekorten opbouwt en gevoelig wordt voor allergieën en vele welvaartsziekten. Ongezonde toevoegingen zijn niet goed afbreekbaar en worden opgeslagen in ons lichaam totdat ze uiteindelijk gezondheidsproblemen geven.

Waar is de liefde en respect gebleven in heel de voedselproductie van landbouw en veeteelt?

Ook de in voedselverdeling over de aarde is weinig liefde zichtbaar.

Het kan ook heel anders. Het wordt tijd voor bewustwording en een totaal andere benadering van voedsel. Gelukkig zijn er ook positieve bewegingen gaande in de maatschappij. Denk aan de fair trade producten en de snel in aantal toenemende biologische producten in de supermarkt.

Uiteindelijk bepaalt de consument wat er gebeurt.

Als wij steeds bewuster ons voedsel kopen en bereiden zullen ongezonde producten in de supermarkt blijven liggen en niet meer besteld worden, waardoor de landbouw en veeteelt gedwongen worden hun producten en productieprocessen aan te pakken.

De consument is niet onmondig. Jij en ik bepalen door bewust in te kopen welke productieprocessen we stimuleren en welke producten uiteindelijk in de schappen komen te liggen.

Door bewust te kiezen voor gezonde producten investeer je niet alleen in je eigen gezondheid, maar je investeert ook in een gezonde en liefdevolle wereld.

Als je nog een stapje verder wilt gaan, dan kun je ook liefde aanwenden bij het kopen en maken van je voeding.

Liefde is een vorm van energie. Door liefde floreert alles beter. Planten en dieren reageren op liefde.

Als je leeft en handelt vanuit liefde, ontstaat er automatisch een beter evenwicht.

Je kunt voedsel rechtstreeks inkopen bij biologische boeren, zorgboerderijen, en andere kleinschalige projecten, zodat je zelf weet waar je voedsel vandaag komt. Je kunt ook beginnen om zelf groenten te verbouwen in een volkstuin of kippen te houden voor de eieren.

De natuur levert ook gezonde producten op die je zelf kunt plukken.

Bramen, bosbessen, tamme kastanjes, vlierbessen, enzovoort. Als jij je hierin verdiept kun je nog heel wat waardevolle gezonde producten halen uit de natuur.

De mensheid zou op grote schaal vanuit een heel andere intentie bezig moeten zijn met de productie van voedsel. Gezondheid, liefde en respect voor mens en natuur zou in alles voorop moeten staan om het juiste evenwicht te bewaren.

Het verdiepen in de natuurlijke processen van de natuur en daar gebruik van maken, zorgt voor gezonde producten en het behoud van het evenwicht op onze aarde. De natuur zelf draagt oplossingen aan voor een gezonde landbouw en veeteelt. Vertrouwen op de schepping als basis voor het produceren van voedsel is het begin van het produceren en ontwikkelen van gezonde producten.

Bomen en planten geven ons niet alleen energie via hun zaden, vruchten en bladeren, maar ze zorgen ook voor schone lucht en de voor ons noodzakelijke zuurstof.

We kunnen niet zomaar zonder gevaar op grote schaal het evenwicht op aarde aantasten door onverantwoorde landbouw en veeteelt en genetische manipulatie. We zullen de wet van oorzaak en gevolg niet kunnen ontwijken en zullen als mensheid de rekening gepresenteerd krijgen van wat we jarenlang op onverantwoorde wijze en zonder respect voor de schepping hebben gezaaid.

Maar het is nog niet te laat. Als we nu massaal tot inkeer komen en ons bewust worden van wat we als mensheid doen, kan het tij nog gekeerd worden. Wacht niet tot de politiek of leiders iets gaan doen. Daar zal de redding niet vandaan komen. De macht ligt bij jou en mij, bij de consument. Jij en ik bepalen door onze levensstijl welke processen we stimuleren.

Omgaan met geld

Geld is oorspronkelijk bedoeld en ontstaan als ruilmiddel voor diensten en goederen. Met geld op zich is ook niks mis, mits het rechtvaardig en zuiver wordt gebruikt. Geld is een betaalmiddel en niets meer dan dat. Op het moment dat geld zelf aantrekkingskracht gaat krijgen gaat het fout. Het gaat dan niet meer om een dienst of product, maar om het geld zelf. Geld staat dan voor macht.

In de Bijbel staat een vers over geld.

1 Timotheüs 6:10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht.

Niet het geld zelf maar geldzucht staat aan de basis van alle kwaad in de wereld.

Alles in de wereld draait om het grote geld. De politiek, de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie, de bankwereld, verzekeringen, de beurzen, maar ook de criminaliteit, enzovoort.

Waar is het fout gegaan? Waarom is de huidige economie zo bedorven?

Los van het feit dat er door alle eeuwen heen, sinds de mens op aarde wandelt, verkeerde intenties en kwade bedoelingen zijn, is het geld iets geworden dat op zichzelf staat omdat er geen of bijna geen relatie meer is tussen geld en dienst of product.

Door het speculeren met geld en het berekenen van rente over leningen, wordt geld verdiend met geld. Doordat het bovendien is losgekoppeld van de waarde van goud, is het geldsysteem een waardeloze luchtbel geworden.

Banken mogen hetzelfde geldbedrag diverse malen uitlenen tegen rente en creëren zo een steeds groter wordende schuld waarmee ze zich nog verder verrijken. Hierdoor wordt de economie als een slaaf opgejaagd: iedereen moet steeds meer verdienen om alle schuld te kunnen betalen.

En dat terwijl automatisering, digitalisering en moderne uitvindingen er

juist toe zouden moeten leiden dat we steeds meer tijd zouden overhouden om elkaar te dienen en genieten van het leven.

Geld staat niet langer in relatie tot een dienst of product maar is een eigen leven gaan leiden. Geld is een slavendrijver geworden. Het heeft mensen in hun macht gekregen. Wie geld heeft, heeft macht en heeft het voor het zeggen in deze wereld. Tenminste, naar de mate waarin wij ons onderwerpen aan en geloven in dit systeem.

Ons huidige wereldwijde geldsysteem, dat zeer wankel is, zorgt er aantoonbaar voor dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.

Ook voor het geldsysteem geldt de regel dat transparantie leidt tot herstel en tot een vernieuwd vertrouwen.

Het huidige geldsysteem hervormen is bijna niet mogelijk.

Waarschijnlijk is het eenvoudiger om een nieuw betalingssysteem te introduceren dat een totaal andere basis heeft en terug gaat naar het oorspronkelijk model van hulpmiddel bij de ruilhandel van diensten en goederen, waarover de consument het beheer heeft.

Belangrijk voor een eerlijk betalingssysteem is transparantie, vertrouwen, geen rente en beheer door consumenten. Er hoort altijd een echte waarde tegenover het betaalmiddel te staan.

Hoe kun je zelf op een liefdevolle manier met geld omgaan in een economie die bedorven is?

Het is belangrijk om zelf los te komen van de macht van geld en het verlangen naar geld. Laat je innerlijke drijfveer om iets te doen niet gebaseerd zijn op angst en schuld en ook niet op het verlangen naar veel geld. Volg de zuivere dromen van je hart in het vertrouwen dat de benodigde middelen op je pad zullen komen. Op die manier kom je vrij van de macht van geld en vertrouw/steun je niet langer op het verdorven geldsysteem, maar leer je vertrouwen op het veel betrouwbaarder systeem van de kosmische wet van zaaien en oogsten, goddelijke voorzienigheid en synchronisatie.

Los van geld kun je zelf waarde creëren door het inzetten van je gaven en talenten. Deze waarde die jij creëert zal beloond worden door de schepping.

Als we nog een stapje verder gaan en uitgaan van een liefdevolle wereld waarin we elkaar volkomen kunnen vertrouwen en vanuit een liefdevolle intentie leren leven, dan is ruilhandel helemaal niet meer nodig en is geld als betaalmiddel overbodig.

De aarde is van ons allemaal en levert voldoende grondstoffen voor iedereen, zolang we er maar respectvol en verstandig mee omgaan. Als iedereen zijn gaven en talenten inzet om met elkaar een liefdevolle wereld te bouwen, dan is er geen gebrek.

Bij ruilhandel ga je altijd uit van schuld. Voor wat hoort wat. Op het moment dat je een dienst verleent of een product levert komt de ander bij jou in de schuld te staan en moet je iets terug doen.

Het is voorwaardelijk dienen. Ik doe alleen iets voor jou als jij iets gelijkwaardigs terugdoet.

Als je vanuit de wet van de liefde wilt leven, dan dien je en zet je je gaven en talenten in uit liefde voor de ander, zonder er iets voor terug te willen hebben. Als iedereen dat doet ontstaat er een volmaakt liefdevolle samenleving waarin alles gedaan wordt uit liefde en er geen tekorten of schulden bestaan. Iedereen gaat respectvol om met de gaven van de ander en zal geen misbruik maken van de ander.

Alles wat in de winkels ligt is gratis en goed voor de mens maar niemand zal iets pakken wat overbodig is.

Omdat alles uit liefde wordt gedaan houd je heel veel energie en tijd over omdat alle controle en heel veel administratieve verplichtingen die hieruit voortkomen niet meer nodig zijn.

Politie, leger, wapens, belastingdienst, deurwaarders, banken en beveiligingssystemen zijn allemaal niet meer nodig.

Als de mensheid vanuit deze liefde gaan leven zullen ook de meeste

ziekten verdwijnen, omdat de meeste ziekten en kwalen ten diepste voortkomen uit liefdeloosheid, spanning en stress.

De zieke mensen die er dan nog overblijven zullen liefdevol verzorgd worden met de moderne middelen die beschikbaar zijn. Omdat de stressvolle maatschappij tot het verleden behoort is er ruim voldoende tijd om er te zijn voor mensen die zorg nodig hebben.

Dit lijkt wellicht een utopie maar de wetmatigheid die deze utopie ondersteunt is gewoon aanwezig in het nu. Je kunt er zelf mee beginnen en de zegen ervan ervaren.

Zelf ben ik bezig deze wetmatigheid in mijn leven te implementeren en ik zie de zegen ervan.

Ik probeer mijn hart te volgen en te doen wat ik voel dat ik doen moet zonder te rekenen. Ik leef al enkele jaren van giften en kom niks tekort.

Liefdevolle kunst

Kunst is de expressie van wat in ons leeft. Het zichtbaar maken van de onzichtbare werkelijkheid. Dat kan in vele vormen. Op literair vlak, in de muziek, in het theater, in de beeldende kunst, met dans, enzovoort. Kunst is scheppend en raakt onze emotie. Kunst is iets moois en waardevols wat uit de geest van de mens komt. Door kunst worden veel mensen geraakt en dus ook onbewust beïnvloed. Het is daarom belangrijk dat kunst een positieve invloed heeft op mensen. Kunst kan zowel een negatieve als positieve lading hebben. Elke vorm van kunst draagt een boodschap over die te maken heeft met de intentie van de kunstenaar. Kunst is een taal die verder gaat woorden.

Als kunstenaars zich laten leiden door liefde ontstaat er kunst die een positieve bijdrage levert aan een liefdevolle wereld.

Kunst kan echter ook aanstootgevend zijn, een negatieve emotie opwekken en juist afbreuk doen aan een liefdevolle harmonie.

Kunst kan zelfs demonisch zijn als de kunstenaar zich laat inspireren door duistere krachten. Bijvoorbeeld onder invloed van drugs of depressie of als expressie van haat en woede.

De kunstenaar kan alleen datgene tot expressie brengen en uitdragen wat van binnen wordt beleefd.

Wat zou het geweldig zijn als er steeds meer kunstenaars komen die heel bewust vanuit een liefdevolle intentie kunst maken en zo actief een bijdrage leveren aan een liefdevolle wereld.

Kunst met een mooie en positieve boodschap.

Kunst die mensen raakt en weer hoop geeft.

Kunst die zuiver en puur is.

Kunst die mensen verlicht en hen weer verbindt met de schoonheid van het leven en waar het leven echt om gaat.

Kunstenaars hebben een belangrijke taak in de transformatie naar een liefdevolle wereld, juist omdat het een taal is die het verstand voorbij gaat. Het hart is sterker dan het verstand en wint het altijd van het

verstand.

Kunst kan in een fractie van een seconde meer zeggen dan een lezing van een paar uur. Juist omdat het een boodschap overbrengt die met het verstand niet te begrijpen is.

Ieder mens is een kunstenaar. We zijn geschapen als kunstenaars. Levenskunstenaars. We schilderen met ons leven een kunstwerk, we schrijven een verhaal dat andere mensen kunnen lezen.

Daden zeggen meer dan woorden.

Omring jezelf met kunst die een mooie, hoopvolle en liefdevolle boodschap uitstraalt en sluit je af van kunstvormen die daar afbreuk aan doen.

De reclamewereld

In de huidige reclamewereld gaat het vooral om het grote geld. Niet het beste product maar het product met de beste reclame verovert de markt meestal.

Reclame is mensen overtuigen om een bepaald product af te nemen door middel van emotie en psychologische trucjes, subtiele misleiding en een nog net toegestane mate van bedrog. Dit geldt natuurlijk niet voor alle producten, maar is wel over het algemeen van toepassing voor de grote merken met veel geld.

Producenten gooien alles in de strijd om hun product op de markt te zetten. Door middel van beelden en reclamespots proberen ze hun product te koppelen aan een bepaalde positieve emotie bij mensen. Hiervoor worden bekende populaire mensen gebruikt uit de televisie- of sportwereld, maar ook vaak het lichaam van de vrouw, op erotische wijze. Er wordt een illusie gecreëerd, een belofte, die een grote luchtbel is.

Mensen kiezen vanuit een onderbuikgevoel voor een bepaald product en juist dat onderbuikgevoel is vaak op subtiele wijze opgeroepen door reclame. Veel mensen zijn gevoelig voor merken. Je wilt erbij horen en daarom koop je een merk. Je wilt je goed voelen, net als de personen in die reclame en daarom ga je voor dat product of merk.

Mensen leggen het elkaar ook op. Er is een concurrentiestrijd bij de consument zelf. Als de buurman een auto koopt, moet je minstens een iets duurdere kopen om te laten zien dat je meer geld hebt. Jaloezie is vaak een onbewust motief voor mensen om een product te kopen. Je wilt erbij horen en niet onderdoen voor je kennissen/vrienden.

Voor een deel zit dit in de mens zelf, maar de reclamewereld maakt hier dankbaar gebruik van door dit te voeden.

Goede en liefdevolle reclame begint bij een goed en eerlijk product. Als het product eerlijk en goed is, hoeft er geen misleiding en bedrog te worden gebruikt om het te presenteren, maar volstaat het om het

product op een positieve en eerlijke manier te presenteren en bekend te maken bij de doelgroep. Een goed product verkoopt zichzelf doordat mensen het product aanbevelen bij anderen.

Bij een goed en eerlijk product is vooral transparantie een kracht. Hoe meer je van het product laat zien, des te krachtiger wordt de boodschap. Dit in tegenstelling tot oneerlijke producten die enkel door misleidende reclame in de markt gezet kunnen worden.

Een goede en eerlijke producent laat niet alleen het eindproduct zien maar ook een eerlijk en duurzaam productieproces. Goede reclame is dan een eerlijke voorlichting over het product.

Reclame moet erop gericht zijn om mensen te helpen vanuit een liefdevolle intentie een goede keuze te maken. Een goede keuze waarmee de consument een bijdrage levert aan een betere wereld.

Of het nu gaat om levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen of vervoersmiddelen, elke aanschaf zou moeten bijdragen aan een liefdevolle wereld.

Goede reclame kan dan ook alleen gemaakt worden voor een goed en eerlijk product dat bijdraagt aan deze liefdevolle wereld.

Mode en kleding

Kleding heeft meerdere functies. Het dient ter bescherming van het lichaam tegen invloeden van buitenaf, warmte, koude, regen, wind, enzovoort. Kleding bedekt ook delen van ons lichaam die we niet graag aan andere mensen laten zien. Volgens de Bijbel begonnen Adam en Eva, de eerste mensen, kleding te dragen omdat ze zich voor elkaar schaamden nadat ze Gods aanwijzingen niet hadden opgevolgd.

Schaamte is een belangrijke reden voor kleding.

Daarnaast heeft kleding een belangrijke functie om je karakter en je gevoel tot expressie te brengen. Een positieve functie waarin jij je creativiteit kwijt kunt en jezelf op een positieve wijze kunt presenteren. Je kunt heel veel van iemand te weten komen door te kijken naar hoe die persoon zich kleedt.

Kleding, cosmetica en sieraden hebben als doel om je als persoon op een positieve wijze te presenteren. Het heeft een ondersteunende en dienende functie.

In een liefdevolle maatschappij mag iedereen zichzelf zijn en haar/zijn eigen kledingstijl ontwikkelen die bij hem/haar past. Ieder persoon is uniek en iedereen heeft een eigen smaak. Juist onze persoonlijkheid mag tot expressie gebracht worden in onze kleding.

Als je innerlijk vrij bent en als je van jezelf houdt, dan zul je kleding dragen waar jij lekker in voelt en die bij je past. Kleding die je persoonlijkheid en je gevoel tot expressie brengt.

Kleding en cosmetica hebben echter ook een schaduwzijde en die zit onder andere in het productieproces. Welke grondstoffen worden hiervoor gebruikt? Worden deze duurzaam en diervriendelijk gewonnen? Worden de mensen die voor de grondstoffen zorgen, de arbeiders, goed behandeld en betaald? Is er sprake van kinderarbeid? Gaan we met elkaar goed en verantwoord om met de beschikbare grondstoffen?

Gaan we goed om met de verdeling van deze grondstoffen?
Heeft iedereen voldoende kleding?

Een ander probleem is dat mensen niet gestimuleerd worden hun vrije wil te gebruiken en hun persoonlijkheid tot expressie te brengen in hun kleding, maar dat kleding en mode een sterk commercieel karakter heeft. De media doet je geloven dat je bepaalde kleding en merken MOET dragen om erbij te horen. Veel mensen zijn gevoelig voor mening van anderen en kleden zich om erbij te horen. Je bent dan niet langer vrij maar een slaaf van de mode of mening van anderen. Kleding is niet bedoeld om je in te verschuilen of achter te verschuilen, net zo min als make-up. Kleding heeft juist de functie om je persoonlijkheid te ondersteunen en je te helpen de persoon te zijn die je echt bent.

Uiterlijk en innerlijk horen bij elkaar. Als je van binnen mooi bent en vrij, dan zal dat vanzelf iets doen met je uiterlijke verschijning.

Als jij je geliefd voelt om wie je bent, hoef je ook geen kleding meer te dragen om aandacht te vragen.

In een liefdevolle maatschappij draag je zorg voor de schepping en voor elkaar, en telt niet alleen het eindproduct voor jezelf. Door bewuste en verantwoorde aanschaf van kleding en door kleding een tweede leven te geven door goede kleding door te geven aan hen die dat goed kunnen gebruiken, dragen we met elkaar bij aan een liefdevolle wereld.

Ook door respectvol met elkaar om te gaan, zonder oordeel over de wijze waarop men zich kleedt, wordt er een bijdrage geleverd aan een liefdevolle maatschappij. Mensen moet zich vrij voelen om zichzelf te zijn maar ook respectvol omgaan met gevoelens van de ander.

Je bent vrij in de kleding die je draagt zolang dit geen aanstoot geeft bij de ander. Want aanstoot geven is ook geen liefde. Je bent niet alleen op de wereld, maar bent deel van het geheel. Daarom hoort je kleding ook niet alleen te passen bij wie jij bent maar hoort ook te passen in de

omgeving waarin jij bent en leeft. Dat is steeds zoeken naar een balans die voortvloeit uit liefde. Balans tussen jezelf zijn en uit liefde rekening houden met de ander.

Politiek

Elke samenleving, cultuur en elk land heeft afspraken nodig zodat de mensen vredig met elkaar kunnen leven. Om veiligheid en duidelijkheid te scheppen is het belangrijk om afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan. Binnen deze afspraken moet er zoveel mogelijk vrijheid zijn om deze op eigen wijze in te vullen. Vrijheid is nodig om je persoonlijkheid en authenticiteit te ontwikkelen.

We leven in een wereld die continu in ontwikkeling is en steeds verandert. Er ontstaan telkens nieuwe vraagstukken waarbij we samen moeten kijken hoe we daarmee omgaan. Denk aan milieu, technische ontwikkelingen, gezondheid, samenstelling bevolking, enzovoort. Afspraken maken doe je met elkaar waarbij iedereen gehoord dient te worden. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Omdat niet iedereen gelijk is en dezelfde behoeftes heeft zullen er soms afspraken gemaakt moeten worden waar niet iedereen het mee eens kan zijn.

De enige vorm van regering waarbij iedere stem telt is naar mijn idee democratie. Dan is het uiteraard wel belangrijk dat de regering eerlijk gekozen wordt, de partijen op een transparante manier hun programma's bekendmaken, en zich daar vervolgens na de verkiezing als vertegenwoordigers van het volk ook strikt aan houden. Helaas gaat het daar nogal eens mis.

Als we uitgaan van een transparante, eerlijke en liefdevolle maatschappij dan zijn politici die in de regering zitten de vertegenwoordigers van het volk. De regering bestaat dan uit wijze mensen die in het regeren van het land door middel van regelgeving het standpunt van het volk proberen handen en voeten te geven. Regeren is steeds opnieuw zoeken naar de beste oplossing in veranderende omstandigheden.

In een regering staan vaak meningen tegenover elkaar, wat ook nodig is om de zaak van verschillende kanten te kunnen belichten. Niemand heeft de wijsheid in pacht en we hebben allemaal blinde vlekken.

Daarom is het belangrijk om in een open, eerlijk en respectvol debat goed naar elkaar te luisteren om tot een verstandig besluit te komen. Hierbij is de juiste informatie van groot belang. Niemand mag bewust verkeerde of misleidende informatie verstrekken om gelijk te krijgen of een beslissing door te drukken. Het vereist integriteit, eerlijkheid, openheid en transparantie om bij verschil van mening tot een goed en wijs besluit te komen.

Juiste informatie is van groot belang voor het nemen van de juiste beslissing. Niet alleen politici maar ook onderzoeksbureaus dienen neutraal te zijn en de juiste informatie door te geven aan de regering. Neutraliteit en objectiviteit bestaat echter niet. De onderzoeksvraag bepaalt al voor een groot deel de uitkomst. Ook onderzoeksresultaten en resultaten van de rekenkamer kunnen op veel verschillende manieren geïnterpreteerd worden.

Integriteit is ook hier van het grootste belang. Het oprecht met elkaar zoeken naar wijsheid, vanuit een nederige houding en vanuit liefde, leidt tot de beste beslissingen.

Omdat een mens van nature op zoek is naar waardering, eer en macht is het uitermate moeilijk om steeds vanuit een zuivere houding van onbaatzuchtige liefde de juiste informatie aan te leveren en de juiste beslissing te nemen die in het belang is van de samenleving.

Omdat het voor een mens heel lastig is om langdurig in deze onvoorwaardelijke liefde te blijven is het belangrijk dat er nooit een kleine groep mensen is met veel macht, daardoor kunnen we elkaar blijven corrigeren.

De wereldgeschiedenis laat zien dat steeds als een kleine groep mensen teveel macht krijgt, het op termijn mis gaat. Een mens kan blijkbaar niet goed omgaan met macht als hij geen rekenschap hoeft af te leggen en er geen controle is.

Personen, partijen, organisaties en bedrijven die veel macht en invloed hebben dienen daarom zorgvuldig gecontroleerd te worden door een onafhankelijke partij die gekozen wordt door de bevolking.

Niet alleen in de politiek maar ook in je eigen dagelijks leven is transparantie, eerlijkheid en bereidheid verantwoording af te leggen van groot belang om zuiver te blijven leven.

Arbeidsmarkt

Als iedereen doet waar hij of zij goed in is en plezier aan beleeft, komt er een enorme hoeveelheid energie vrij en ontstaat er harmonie op de arbeidsmarkt. De juiste mensen komen op de juiste plaats. Je doet je werk niet om geld te verdienen maar om de maatschappij tot zegen te zijn en voldoening te ervaren in je werk. Als mensen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, zijn ze veel gemotiveerder en leveren ze veel beter werk af.

Hiërarchische structuren met macht en controle doden de geest van de mens waardoor er heel veel creativiteit, talent en energie verloren gaat. Een gezonde vorm van het afleggen van verantwoordelijkheid en het belonen van arbeid is goed, maar dient altijd in een sfeer van respect, vertrouwen en transparantie plaats te vinden. Iemand die iets te verbergen heeft is meestal niet goed bezig. Transparantie in structuren van verantwoordelijkheid en beloning is van groot belang voor een liefdevolle, rechtvaardige en harmonieuze maatschappij. Juist door vertrouwen gaan mensen beter presteren, geven ze blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkelen ze hun talenten. Ieder mens heeft ruimte en vertrouwen nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Mensen zijn geen machines en er zijn geen twee mensen gelijk wat betreft gaven en talenten. Het is dan ook verspilling van kwaliteit om meerdere mensen exact dezelfde taak en verantwoordelijkheid te geven. Een arbeidsmarkt gebaseerd op liefde is niet resultaatgericht maar richt zich op de kwaliteiten van het individu. Bij een sollicitatie zouden goede vragen zijn: wat kun je, wat wil je, waar ben je goed in en wat zijn je dromen?

Milieu en natuur

Als mensheid leven we hier op aarde en hebben we de verantwoordelijkheid om goed voor onze aarde te zorgen. Niet alleen omdat we volledig afhankelijk zijn van de aarde maar ook uit liefde en respect voor de natuur.

De natuur is ons enorm tot zegen. De aarde is ons gegeven om liefdevol voor te zorgen. Als wij in liefde voor de aarde zorgen, dan geeft zij voldoende voor iedereen en mogen we hier in liefde en harmonie met de natuur leven. Alles heeft een functie en betekenis en het is aan ons om goed naar de lessen van de schepping te luisteren en haar niet onze eigen wil op te leggen. Wij mogen sturen, beheren en verzorgen, maar niet manipuleren. Genetische manipulatie is een aanslag op de informatiebron van de schepping en veroorzaakt een grote verstoring in de schepping. Ook het grootschalig kappen van bossen en leegvissen van de zeeën gebeurt niet zonder gevolgen voor het evenwicht van de aarde. Een goed beheer betekent respect voor de aarde, dieren en planten.

We mogen genieten maar niet beschadigen. We mogen sturen maar niet manipuleren. We mogen gebruik maken van grondstoffen maar de beschikbare bronnen niet uitputten. We mogen gebruik maken van de krachten en gaven van de natuur maar ze niet misbruiken. Als je liefdevol en respectvol omgaat met de natuur krijg je daar zoveel voor terug. Kijk maar naar je eigen tuin, je huisdier of om je heen tijdens een boswandeling. Wat een schoonheid en liefde straalt de schepping uit. Laatst lag ik heerlijk in de zon te genieten van het gezang van vogels toen ik me ineens realiseerde dat ook dit gezang een betekenis heeft. Alles is trilling. Deze vogel zong zo mooi en zuiver. Iedere morgen zingen miljoenen vogels over heel de wereld hun intense zang. Het zou mij niks verbazen als hier een helende en herstellende werking vanuit gaat voor heel de aarde en de mensheid.

Luisteren naar het ochtendgezag van vogels geeft je energie en

vreugde zodat je de dag goed kunt beginnen. Is dat niet een geweldig geschenk van God?

Zo hebben ook alle geuren en kruiden een betekenis. Alles heeft zijn eigen plek en betekenis in de schepping. Wij als mensheid hebben nog geen idee wat alles betekent maar als je jezelf er voor opent vervult de schepping je met diep ontzag en een diepe verwondering.

Liefde en respect voor de schepping zal zich in je leven automatisch vertalen naar een andere manier van leven. Als steeds meer mensen in alle lagen van de samenleving zich hier bewust van worden, zal dit grote gevolgen hebben voor de industrie. Gelukkig is men op grote schaal steeds meer bezig met duurzaamheid. Langzaam dringt het besef door dat we anders met onze aarde om moeten gaan. Maar de mooiste motivatie is niet bezorgdheid maar liefde en respect.

Dan mag een stukje kip, een ei en groenten ook iets meer kosten als je daarmee een bijdrage levert aan een betere wereld.

Energie

De aarde heeft een onuitputtelijke bron van energie. De olievoorraden raken langzaam op, maar er zijn zoveel andere mogelijkheden van veel schonere energie. Het probleem is niet een gebrek aan brandstof, is maar een gebrek aan de wil om te veranderen.

Willen we investeren in goedkope en schone energie? Zijn de energieleveranciers daar blij mee?

Er komt steeds meer informatie vrij dat het mogelijk is om goedkoop en zelfs bijna gratis aan energie te komen. Vrije energie voor iedereen beschikbaar. Er worden ook steeds nieuwe ontdekkingen gedaan over hoe we aan duurzame energie kunnen komen. Windenergie, zonne-energie, enzovoort.

We hoeven niet heel zuinig om te gaan met energie. Er is genoeg voor iedereen. We moeten alleen andere bronnen gaan gebruiken en vrijkomen van de machthebbers, de oliebazen.

De zon schijnt gratis, de wind blaast gratis, eb en vloed is er dagelijks gratis. Elke vorm van beweging en groei is om te zetten in energie.

Planten leren ons hoe zonne-energie om te zetten in vaste energie/materie.

Door velen wordt ook ijverig en met succes geëxperimenteerd met vrije energie. Energie gewoon zo uit de lucht, overal aanwezig.

Als we een andere mindset hebben en niet denken vanuit tekort maar geloven in een schone en goedkope oplossing, dan zullen de wegen zich gaan openen en zal de aarde haar geheimen prijsgeven voor schone energie om vanuit liefde en respect goede dingen te doen.

Geloven en vertrouwen in oplossingen, en daar vanuit een positieve houding aan werken schept mogelijkheden die eerder onmogelijk leken.

Godsdienst

Als er iets is dat voor veel strijd heeft gezorgd, dan is het wel godsdienst.

Godsdienst is ontstaan vanuit het verlangen van de mens om te zoeken naar zingeving en het terugvinden van iets wat nog diep in onze ziel aanwezig is, het verlangen naar contact met onze Schepper. Wie ben ik? Waarom ben ik hier op aarde? Wat heeft het leven voor zin? Wat gebeurt er na de dood?

Deze vragen raken de kern van ons bestaan en het is daarom ook niet verwonderlijk dat verschil van mening hierin kan leiden tot strijd.

Hoe gaan we om met onderlinge verschillen in geloofsovertuiging en zingevingvragen?

Om op een goede, respectvolle en liefdevolle wijze om te gaan met belangrijke en grote meningsverschillen dienen we eerst na te gaan wat we gemeenschappelijk hebben en wat ons met elkaar verbindt.

Er zijn belangrijke zaken die ons hoe dan ook met elkaar verbinden en die een basis bieden om vanuit liefde en respect met elkaar om te gaan.

We leven allemaal op deze planeet aarde die we samen beheren. Om een liefdevolle samenleving op te bouwen dienen we samen te werken en afspraken te maken over een goed beheer van deze aarde zodat we langdurig in goede gezondheid op aarde kunnen leven en genieten.

Omdat niet alle landen, culturen en samenlevingsvormen helemaal zelfvoorzienend zijn is het goed om goede, rechtvaardige afspraken te maken over het uitwisselen van grondstoffen, kennis, enzovoort.

Hoe veel we ook van elkaar verschillen in levensovertuiging of godsdienst, ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat liefde en respect voor elkaar het hoogste goed is. Voor zover ik weet wordt dat in alle grote godsdiensten en levensovertuigingen onderwezen.

De beste manier om de ander te overtuigen dat jouw godsdienst of overtuiging de juiste is, is om deze zo aantrekkelijk mogelijk voor te

leven en te laten zien dat mens en maatschappij daardoor gelukkig wordt.

Als ik een samenlevingsvorm zie waar mensen in vrede en liefde met elkaar omgaan en waar mensen gelukkig zijn en welvarend, dan wordt automatisch mijn interesse gewekt voor de levensovertuiging van deze groep mensen.

Bij grote meningsverschillen is het een hele uitdaging om toch liefdevol en respectvol met elkaar om te gaan. Naar mijn idee getuigt het van geestelijke groei, volwassenheid en spiritualiteit als je om kunt gaan met grote meningsverschillen en toch de mens lief kunt hebben.

Thema's als abortus, euthanasie, homoseksualiteit, godslastering, godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting hebben vaak te maken met onze levensovertuiging en raken daarmee de kern van ons wezen. Juist in contact met andersdenkenden, andere geloofsovertuigingen en culturen worden we uitgedaagd om in liefde en respect met elkaar om te gaan en te komen tot een open gesprek om te zoeken naar oplossingen waarbij we elkaars overtuiging zoveel mogelijk respecteren.

Omdat veel cultuurverschillen gaan over deze thema's die ons heel diep raken, is het niet altijd eenvoudig om met elkaar tot een oplossing te komen, maar de liefde overstijgt alles en bindt ons samen. Ze tilt ons boven onze meningsverschillen uit.

Op een dieper niveau zijn we met elkaar verbonden in mensheid als broeders en zusters.

Leven vanuit verbinding

Om tot een harmonieuze liefdevolle maatschappij te komen is het belangrijk dat we terugkeren naar het leven vanuit verbinding. In dit digitale tijdperk bestaat het gevaar dat we steeds verder vereenzamen en verder van de werkelijkheid af komen te staan. We hoeven de deur niet meer uit voor ons werk en om boodschappen te doen. Ook onze sociale contacten gaan steeds meer via de digitale snelweg.

Het gevaar daarvan is dat we steeds verder van de werkelijkheid af komen te staan totdat we leven in een digitale illusie.

We moeten leren terug te keren naar waarachtige verbinding.

Verbinding met jezelf, echte verbinding met je vrienden, familie en de samenleving, en echte verbinding met de aarde waarop we leven en waarvan we afhankelijk zijn. Het is zo waardevol om weer de betekenis te leren kennen van seizoenen, van de natuur, van dieren, planten en mineralen. Kinderen weten soms niet meer waar de melk vandaan komt, hoe aardbeien groeien en wat het belang van planten is. Weten we het zelf nog wel?

Om opnieuw in verbinding komen te staan is het van belang om stilte te creëren in je leven. Tijden van bezinning. Terugkeren naar wat echt van waarde is in het leven. Afkeren van de jachtige maatschappij en herbezinnen over waar je leven nu eigenlijk om gaat. De hele wereld zou dat moeten doen. Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Dragen alle ontwikkelingen en technische uitvindingen en daardoor ontstane mogelijkheden wel bij aan een liefdevolle en veilige samenleving? Het is goed om regelmatig tijden van bezinning te hebben, om op adem te komen en je opnieuw af te stemmen op de ware betekenis van het leven. Is je leven wel in overeenstemming met wat jij echt belangrijk vindt in het leven of laat jij je als een slaaf leiden door wat de snelle, uit balans geraakte, voortgejaagde maatschappij van je eist? Leven vanuit verbinding begint met echt luisteren. Luisteren naar je hart, oprecht en aandachtig luisteren naar je vrienden, luisteren naar

de samenleving en luisteren naar de natuur. Als je echt en aandachtig luistert begin je andere dingen te horen en ontstaat er echt contact. Om te kunnen luisteren moet je zelf leren stil te worden. Je gedachten tot rust te brengen.

In de Bijbel staat dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen en dat Hij de zevende dag rustte.

Daarom heeft God de zevende dag tot rustdag gemaakt. De joden mochten op deze dag niks doen. De sabbat was een heilige dag. Dat is niet voor niks. De mens heeft het nodig om regelmatig helemaal tot rust te komen om weer opnieuw in verbinding te komen. Het is niet voor niks dat heel veel mensen terechtkomen in een burn-out, overspannen raken, dat relaties stuk lopen en dat er heel veel stress gerelateerde ziekten ontstaan. We nemen niet meer de tijd om op regelmatige basis echt tot diepe rust te komen en ons opnieuw te verbinden met wat waarachtig is. We raken uit balans en leven steeds meer afgescheiden van wat echt belangrijk is, met alle gevolgen van dien.

Mijn oproep is om terug te keren naar waarachtige verbinding en regelmatig tijd te nemen om deze verbinding te onderhouden.

Regelmatig een dag echt helemaal niks doen om tot rust te komen, te genieten en alle zorgen los te laten is van levensbelang.

Vergeven

Waarschijnlijk zul je veel dingen in dit boekje kunnen beamen en herkennen. Zo zou een liefdevolle maatschappij eruit zien. Maar hoe kom je daar?

De eerste stap naar een liefdevolle wereld is vergeving. Er is heel veel fout gegaan in de wereld. Dat kunnen we niet zomaar negeren en wegstoppen. We moeten onze fouten onder ogen zien, deze erkennen, onze verantwoordelijkheid daarin nemen en... VERGEVEN.

We kunnen niet verder als we ons niet eerst verzoenen met ons verleden. Haat is de grootste vernietigende kracht op aarde en staat tegenover liefde.

Jesus, die de wereldgeschiedenis heeft veranderd leerde de weg van liefde en vergeving.

Hij leerde je vijanden lief te hebben en te bidden voor hen die je vervolgen.

In het bekendste gebed, het Onze Vader, leert Jesus ons dat we onze naaste moeten vergeven zoals we ook zelf vergeving hebben ontvangen van God.

Vergeving is zo belangrijk en is de belangrijkste bouwsteen voor een liefdevolle samenleving omdat we nu eenmaal mens zijn en fouten maken. Als we niet bereid zijn om onze eigen fouten en die van anderen te vergeven komen we in een eindeloze cyclus van vergelding terecht. Terwijl uit deze cyclus alle ellende is ontstaan. Vergeven is niet hetzelfde als goedpraten en wil ook niet zeggen dat er geen correctie meer hoeft plaats te vinden. Vergeven is ook niet perse dat iemand wordt vrijgesproken van zijn verantwoordelijkheid om het goed te maken, of vrijgesproken wordt van straf. Vergeven is iets dat je met je hart doet. Vergeven zet je hart vrij van haat en helpt je weer om liefde toe te laten.

Als iemand inbreekt in je huis en spullen wegneemt, kun je hem aangeven bij de politie zodat hij zijn straf krijgt en hem tegelijkertijd als

mens, als persoon vergeven. Dat zijn twee verschillende dingen. Het wordt hoog tijd dat we onze fouten eerlijk onder ogen durven zien, ervan durven leren en onze verantwoordelijkheid hierin nemen door onszelf en onze naaste te vergeven.

Soms is het daarnaast belangrijk om vergeving te vragen als je iemand iets hebt aangedaan. Dat geldt als persoon maar soms ook als maatschappij. Soms is het nodig dat vertegenwoordigers van culturen of landen elkaar om vergeving vragen voor de fouten die zijn begaan in het verleden zodat er verzoening kan plaatsvinden. Het is heel krachtig als (politieke en religieuze) leiders tot schuldbelijdenis komen en elkaar namens het volk om vergeving vragen. Dan kan er diepe heling plaatsvinden en dat zal het proces van heling van de aarde versnellen. Maar vergeving begint in je eigen hart. Leef zelf de weg van liefde en vergeving en wees hierin een voorbeeld voor anderen.

Terug naar de Bron

Ik heb mij ingespannen om dit boekje zo te schrijven dat jij jezelf hierin kunt herkennen, ongeacht levensovertuiging en godsdienst. De bouwstenen voor een liefdevolle maatschappij zijn universeel en door ieder mens herkenbaar. Je hoeft niet gelovig of spiritueel te zijn om deze principes te omarmen.

In dit afsluitende hoofdstuk wil ik graag iets delen over mijn eigen geloofsovertuiging/-ervaring. Ik wil hierin niks opdringen maar alleen doorgeven hoe dit bij mij werkt.

Dit boekje is ontstaan vanuit een transformatie die in mijn eigen leven heeft plaatsgevonden waardoor ik mijn eigen leven, de wereld en mijn taak daarin op een heel andere wijze ben gaan zien.

Als ik naar de media kijk of naar de wereld om me heen, als ik kijk naar hoe er steeds nieuwe problemen ontstaan en naar mijn eigen beperkingen dan heb ik niet veel hoop voor een liefdevolle wereld. Ik heb een Bron nodig waar ik steeds naar toe kan gaan om me eraan te herinneren hoe dingen bedoeld zijn en hoe ze kunnen worden. Een Bron van Wijsheid, Inzicht en onuitputtelijke Kracht. Voor mij is die Bron God. Als ik naar de schepping kijk, naar het leven, naar mezelf en alles wat leeft, dan kan ik niet anders dan geloven in een liefdevolle Schepper, een Intelligent Bewustzijn die dit alles bedacht en geschapen heeft en dus ook onderhoud! Persoonlijk ben ik diep geraakt door Jezus, die God op een nieuwe wijze bekend heeft gemaakt onder de mensheid. Jezus bracht een God die Liefde is en noemde God Vader. Jezus onderwees niet alleen liefde, Jezus leefde Liefde voor en beloofde ons weer terug te brengen in verbinding met onze Schepper. Jezus is de Boodschapper en Verlosser en Verbinder tussen God en mensen. Dat was waar ik naar verlangde. Die verbinding met God voelen en ervaren. Door overgave en vertrouwen in Jezus heb ik een vernieuwde verbinding met God ervaren, een vervulling met de Heilige Geest. Vanuit die Bron die ik binnenin mij

ervaar word ik onderwezen en ontvang ik kracht om te bouwen aan een liefdevolle wereld. Ik kan dit niet vanuit mezelf. Het is mijn taak steeds weer terug te keren tot die Bron en te luisteren. Me laten onderwijzen hoe het leven bedoeld is, weer in verbinding komen en vanuit die verbinding met God stappen zetten. Jezus onderwijst me de weg. Hij is de weg voor mij omdat Hij expressie geeft aan het Leven en de Waarheid. Jezus is mens geweest in alles en is God en is zoals ik dat beleef daarom de Verbinding tussen God en mensen. Hoe mooi de liefdevolle wereld ook is zoals ik deze in dit boekje heb geschetst, wij als mensen bezitten vanuit onszelf niet de kracht om dingen te veranderen, want we worstelen zelf ook met ons ego. Maar aangesloten bij de Bron van Liefde kunnen we deze goddelijke Liefde door ons heen laten stromen en ontvangen we kracht om verschil te maken en mee te bouwen aan een waarachtige liefdevolle wereld. We staan er niet alleen voor. Jezus, de Heilige Geest en de engelen zijn er voor ons om ons bij te staan.

Er bestaat al een liefdevolle samenleving! Dat ben JIJ.

Als je dit boekje leest zou je kunnen denken dat dit een niet haalbare fantasie is. Maar dat is niet waar. De bovenstaande liefdevolle samenleving bestaat gelukkig al op heel veel plaatsen hier op aarde. Meestal kleinschalige samenlevingsvormen.

Er zijn hele mooie projecten die werken vanuit dit principe van liefde, respect, vertrouwen en transparantie.

De liefdevolle samenleving zit in je eigen hart. Jij kunt kiezen om zo te gaan leven en dan creëer jij je eigen liefdevolle samenleving in het klein. Als steeds meer mensen dat gaan doen, ontstaat er hier op aarde een grote verschuiving.

De liefde is zoveel sterker dan de angst. Door de liefde kun je uitbreken uit het systeem van angst en manipulatie, tekort en geleefd worden.

Op veel vlakken in de maatschappij bestaan hele mooi initiatieven die iets laten zien van die liefdevolle wereld die echt bestaat. Er wordt gezocht naar wegen in de gezondheidszorg, in het betalingssysteem, milieu, media, energie, onderwijs, politiek, enzovoort, waarbij de mens centraal staat en niet geld of macht.

Alles voor een liefdevolle maatschappij is aanwezig in ons en om ons heen. De wereld wacht op mensen die durven uit te breken uit het systeem van angst, schuld en tekort. Mensen die de weg van liefde gaan bewandelen waarin alles aanwezig is. Doe je mee?

1 Johannes 4: 16 God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.